



Ontmoetingskerk

De Brink

ZONDAG 24 november 2024

De kerkenraad groet u allen bij deze Ankerdienst met als thema: **'Samen stralen in de winter'**

voorganger: Baukje Jansen
organist/pianist: mw. Jeannette Zuidema
voorbereid door: de werkgroep Ankerdiensten

COLLECTES

De collecte voor de diaconie is voor **Interkerkelijk dovenpastoraat**. Het Interkerkelijk Dovenpastoraat IDP wordt gerund door vrijwilligers. Samen proberen zij de dove en horende kerk aan te moedigen en te ondersteunen om meer en meer met elkaar verbonden te raken. De kosten die hierbij worden gemaakt, worden voor het grootste gedeelte gedekt door bijdragen vanuit de kerken die aan het IDP zijn verbonden.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: **Kindernevendienst**.

UIT DE GEMEENTE

- Dhr. Frans van Marle is een aantal nachten opgenomen geweest in het ziekenhuis. Hij was met de fiets ten val gekomen na een black-out. Gelukkig bleek in het ziekenhuis dat er niets was gebroken, maar hij heeft door o.a. kneuzingen veel pijn. We wensen hem van harte beterschap en veel sterkte toe.

Beste gemeenteleden,

Graag stellen wij u op de hoogte van de situatie rondom onze ouders, waar de afgelopen maanden veel is gebeurd.

Na een aantal ziekenhuisopnames en een intensief revalidatietraject, betreffende mijn vader, is hij samen met zijn vrouw gaan wonen in Westerhout te Alkmaar.

Hun grootste wens was en is, om samen te blijven en dat is gelukkig gelukt. Mocht u een kaartje willen sturen, dan stellen zij dat zeer op prijs.

- Reinier en Ina de Vries, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar
Afdeling: Cypres, kamer 2.22 (Reinier) en Kamer 2.28 (Ina)
Mocht u op bezoek willen gaan, dan graag in overleg met Dorien (tel. 06 514 35 998) of Robert (tel. 06 523 04 094).

Namens onze ouders,
hartelijke groet,
Robert de Vries.

We wensen alle zieken thuis of elders alle goeds, kracht en zo mogelijk beterschap toe. Dat onze aandacht hen tot steun zal zijn.

Nu we als gemeente vacant zijn, is het extra belangrijk dat we met elkaar in verbinding blijven. Als u ernstig ziek bent, voor een opname naar het ziekenhuis moet of u weet dit van iemand anders uit de gemeente, licht dan uw wijkteam in (zie gele adressenlijst). Daarnaast kunt u vragen om plaatsing van een berichtje in de Zondagsbrief, door een mail te sturen naar de redactie: drukwerk@pkn-heerhugowaard.nl

KIJKEN, LUISTEREN EN LEZEN

- Om de dienst online te volgen, klikt u op: [Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk](#)
- Website Ontmoetingskerk: www.pkn-heerhugowaard.nl

- De liturgie via APPOSTEL, de WhatsAppgroep van de Ontmoetingskerk of klikken op: [liturgie van deze zondag](#)
- U/je kunt deelnemen aan de WhatsAppgroep van de Ontmoetingskerk door met uw/je smartphone deze >>> QRcode te scannen.



MEEDOEN AAN DE COLLECTES

U kunt thuis een bijdrage overmaken. Dat kan via deze link: [Bijdragen aan de collecte](#) Als u **APPOSTEL** installeert op uw smartphone of tablet kunt u via deze app bijdragen. Handleiding: [installatie appostel](#)
De colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen danken u voor uw gift!

AGENDA

Help jij me hopen? – Project voor Advent en Kerst 2024

In de adventstijd kijken we uit naar het kerstfeest dat komt. Dat doen we niet alleen: samen delen we onze hoop. We lezen verhalen waarin mensen elkaar helpen hopen.

Het thema van deze adventstijd is: Help jij me hopen? We horen hoe in de Bijbel hoop wordt gegeven en delen onze eigen hoop met elkaar. Het project voor deze weken is niet alleen bedoeld voor de kinderen, maar voor de hele gemeente: met jong en oud helpen we elkaar hopen.

De papieren projectverbeelding welke voor in de kerk staat, is een 'Kalender van de hoop'. Daarop staat voor elke week de illustratie bij het Bijbelverhaal. *Daarnaast is er ruimte voor ieder om elke week een bericht van hoop op de kalender te schrijven. Waar hoop je op?*



Gezinsboekje voor thuis We zijn niet alleen op zondag samen in de kerk: ook door de week kunnen we uiting geven aan ons geloof en zijn we verbonden met elkaar. Daarom bieden we bij het project ook gezinsboekjes aan, waarmee gezinnen thuis kunnen toelevens naar kerst. Het gezinsboekje heeft voor elke dag in de adventstijd een nieuwe bladzijde. Er staan voorleesverhalen in, leuke activiteiten, gespreksvragen en nog veel meer. Naast het gezinsboekje is er ook weer een adventskaars voor de kinderen.

Wij hopen jullie allen te zien!
Groet, Leiding Kindernevendienst

ALGEMEEN

Kookgroep nieuws!

We gaan weer voor u koken en wel a.s. vrijdag 29 november. Dat is dan meteen de laatste gezamenlijke maaltijd..., schrik niet want in 2025 gaan we gewoon door met koken. December slaan we over omdat er in die maand al zoveel te doen is. We vinden het heel erg fijn om voor u te koken en met elkaar te eten. We merken dat het op prijs wordt gesteld, er is altijd voldoende belangstelling en we hebben een gezellige kookclub dus wat willen we nog meer.

Zoals altijd is De Brink open om 17.30 uur, we gaan eten om 18.00 uur.

In de foyer van De Brink ligt vandaag een inschrijfformulier.

Prijzen van eten en drinken zijn gelijk gebleven: €7,50 voor de maaltijd, drankjes 1 euro, het eerste drankje is gratis.

We hopen er weer een gezellige avond van te maken.

Hartelijke groet namens de kookclub,

Ineke de Boer, 06 241 34 553.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Van de kerkdiensten worden beeld- en geluidsopnames gemaakt en uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl Personen worden op afstand in beeld gebracht. Als u dit niet wilt, raden we u aan rechts van de hoofdingang in de buurt van de koster te gaan zitten.